

De BeZinning



Kathalijne Buitenweg

Kathalijne Buitenweg: de mentale ruimte om te zijn wie je wilt zijn

Martin Maassen

De woning van Kathalijne Buitenweg ligt aan een kade in Amsterdam. Compacte, verrassende bouw, en van binnen heel springerig. Een gemeenschappelijke ruimte voor workshops of meetings. Het heeft iets *woongroeperigs*. Buren zien in deze nieuwe wijk meer naar elkaar om dan in een gemiddelde stadsbuurt. Het naamplaatje ontbreekt. De deur gaat met een uitnodigende zwier open: 'Ik dacht al dat ik iemand voorbij zag komen'. Terwijl de koffie pruttelt, vertelt ze openhartig over haar politieke assistente die googlede op *Doopsgezind NL*: 'Kathalijne, het is vrijzinnig, progressief en het deugt'.

Open en vrolijk

Wat is voor jou vrijzinnigheid?
'Vrijzinnigheid is de mentale ruimte om te zijn wie je wilt zijn. Dat betekent ook dat je excentriek mag zijn, mag afwijken van "de norm". En het houdt een streven naar openheid in, naar ruimte om te ademen met z'n allen. Vrijzinnigheid heeft ook iets vrolijks.'

Is GroenLinks de partij van en voor de vrijzinnigheid?

'Binnen GroenLinks bestaat er eigenlijk altijd een natuurlijke spanning. Aan de ene kant zijn wij overtuigd van het feit dat mensen vrij moeten zijn om eigen keuzes te maken en zich te ontwikkelen. Aan de andere kant zijn wij snel moralistisch. Wij hebben een helder idee over hoe de samenleving nagelaten moet worden aan onze kinderen en hoe we de natuur in ere moeten houden. Een samenleving met vrije mensen werkt alleen als de mensen om je heen jou een zorg zijn.'

Seksuele gezondheidszorg

De laatste partij die zichzelf ook écht vrijzinnig noemde, de Vrijzinnig-Democratische Bond, ontleende zijn bestaansrecht voor een groot deel aan de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen, inclusief het kiesrecht. Wat zijn de thema's voor vrijzinnigen in deze tijd?
Kathalijne balt haar vuisten. De blauwe ogen lichten fel op: 'Vrouwenrechten zijn nog steeds een hot issue, juist ook voor vrijzinnigen! Ik ben ambassadeur

In de *Bezieling* komt elke maand een persoon aan het woord die gedreven wordt door zijn of haar geloof, overtuiging, passie of politieke idealen. Vrijzinnig of orthodox, gelovig of ongelovig, geliefd of juist heftig bekritiseerd, dopers of niet. Laat u verrassen door zijn of haar ideeën. In aflevering 1 is het woord aan Kathalijne Buitenweg (37), europarlementariër voor GroenLinks.

van *My Body*, dat strijdt voor de seksuele gezondheidszorg en reproductieve rechten (baas in eigen buik, red.) van vrouwen in ontwikkelingslanden. In Zuid-Afrika wordt één op de drie meisjes ontmaagd door een verkrachting en in de landen rond de Sahara sterft één op de twintig meisjes door een zwangerschap. Het gaat *My Body* en mij erom dat je zelf kunt kiezen, of en met wie je wilt trouwen en of je überhaupt kinderen wilt hebben. Deze thema's raken mij heel erg. Ik kan mij er vreselijk over opwinden dat er niet meer aandacht is voor dit soort essentiële thema's.'

Armoede en de politiek

Geeft een actieve bestrijding van de oorzaken van armoede een mogelijkheid om rechten van vrouwen beter te waarborgen?

'Het verband met armoede is niet zo simpel. Een stijging van de welvaart staat niet automatisch garant voor meer vrouwenrechten. Veel geld dat in ontwikkelingslanden wordt geïnvesteerd komt terecht bij regeringen die vooral uit mannen bestaan. Zij hebben er geen trek in om geld aan vrouwenprojecten te geven. We zullen echt moeten stimuleren dat er meer vrouwen in beleidsbepalende organen komen. Daarnaast moeten we ons niks aantrekken van kerken en Amerikaanse politici die principieel geen geld geven aan organisaties die ook voorlichting geven over abortus. Als Europese Unie zullen we dat juist in onze bijdrages moeten compenseren!'

Kinderbijbel

Is het geloof in je politiek handelen voor jou een inspiratiebron?

'Ik ben opgegroeid in de traditie van het humanisme. Mijn vader is bijvoorbeeld nog vice-voorzitter van de Internationale Humanisten. Hij heeft mij geleerd om zelf over alles te blijven nadenken. Zo streef ik er ook naar om je als mens in dienst te stellen van de samenleving. Je bent medeverantwoordelijk voor hoe het er in de héle samenleving aan toegaat.'

Kathalijne staat op en haalt een kinder-

bijbel uit de kast, die ze als kind van haar vader kreeg. Ze bladert er doorheen. Op veel bladzijdes zijn passages, soms complete teksten doorgekrast. Her en der in de kantlijn doemen flinke krabbels op: 'Hier bijvoorbeeld heeft mijn vader de passages over het onbevleete bevangen van Jezus door Maria vervangen door "Jezus en Maria hielden heel erg van elkaar". Mijn vader vond dat de bijbel op diverse punten een verwrongen beeld gaf. Het geloof richt zich op een God in plaats van op de medemens. Ik blijf dat zelf ook een lastig punt vinden. Zelfreflectie is goed, maar daarmee is het niet klaar. Naastenliefde is voor mij vooral de zorg voor elkaar en het er zijn wanneer mensen je nodig hebben. Ik maak me zorgen over de verharding in de samenleving. Mensen hebben steeds minder boodschap aan het gezamenlijke en steeds meer minachting voor wat er op straat gebeurt.'

Uitholling burgerrechten

Maak je jezelf zorgen over uitholling de burgerrechten?

'Ja, dat is een van mijn grootste zorgen. De rechten van burgers zijn echt in gevaar. "Terrorisme" is een excuus om alle mogelijke, vaak zeer vergaande maatregelen te nemen als overheid, terwijl we de maatschappelijke afspraak hebben dat de overheid haar geweldsmonopolie alleen gebruikt als dat noodzakelijk, proportioneel en effectief is. Die afweging wordt niet meer gemaakt. Over gewone burgers wordt er nu een enorme bulk aan gegevens verzameld om profielschetsen van mensen te kunnen maken, zelfs het leengedrag in de bibliotheek draagt bij aan je profiel. In Amerika worden mensen nu al met behulp van dergelijke profielschetsen ingeschaald van één tot en met tien. Dat kan je dus een baan kosten. Maar ook het recht om excentriek te zijn wordt daarmee stevig onderdrukt. Dat is een grote bedreiging voor de vrijzinnigheid!'

Nieuwjaarsboodschap

Otto Bleker

Er heerst een opgewekte en positieve geest in onze geloofsgemeenschap. Dat blijkt uit de artikelen in ons blad *Doopsgezind.nl*, dat blijkt uit onze nieuwe internetsite, dat blijkt uit de gesprekken, die de leden van de broederschapraad voeren met de kerkenraden en leraren van de gemeenten, dat blijkt uit de ontmoetingen met besturen van commissies en instellingen en dat blijkt uit de ontmoetingen met individuele leden.

Er is een geest van willen weten, waarom en waartoe wij doopsgezind zijn; een geest van ons geloof ter discussie willen stellen, maar altijd in de context van een positieve uitleg van de Bijbel:

er is hoop, geloof en liefde voor alle mensen, die bereid zijn zich daartoe open te stellen.

We willen ook weer laten weten, dat we doopsgezind zijn en waarom en wat dat dan wel betekent. De buitenwereld mag, nee moet, dat zelfs weten. We schromen niet om onze bijdrage te leveren in het publieke debat.

Doopsgezinden zijn begaan met het lot van alle mensen en in het bijzonder de minder bedeedden.

Doopsgezinden zijn vredelievend en weten, dat conflicten niet met wapens maar met onderhandelen kunnen en moeten worden opgelost.

Doopsgezinden kennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Doopsgezinden zijn geen meelopers van de politiek, maar willen en zullen de politiek altijd kritisch volgen, lokaal, regionaal, landelijk en er buiten.

De basis van ons geloof, het vertrekpunt naar morgen en naar dit nieuwe jaar is altijd de gemeente en haar leden. Daar wordt ons geloof vernieuwd en herijkt, daar worden de discussies gevoerd, daar wordt duidelijk hoe van de woorden geloof, hoop en liefde werkwoorden te maken. Waar twee leden over deze zaken spreken is de gemeente al actief.

Voor de positieve geest is het belangrijk dat de gemeenten goed op de hoogte zijn van de doelstellingen en de uitvoeringspraktijk van de commissies en

instellingen. Die belangrijke werkzaamheden hebben eerst optimaal effect als ook de gewone leden van onze gemeenten erbij betrokken te zijn. Betrokkenheid nodigt uit tot actieve deelname en betrokkenheid is goed voor ons aller doopsgezind zelfgevoel: we zijn er trots op doopsgezind te zijn. Gelukkig weten de commissies en instellingen dat heel goed en wordt daar met nieuw élan en met succes aan gewerkt.

Namens de ADS wens ik u allen een positief, optimistisch, blij, en gezond jaar toe, in de context van ons geloof.

Otto Bleker is ADS-voorzitter. Bovenstaande tekst is tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van 6 januari jl. uitgesproken.