

KORT



Niedergörsdorf In the middle of nowhere

Martin Maassen

Ergens op de weg van Berlijn naar Lutherstadt Wittenberg, in de deelstaat Brandenburg, ligt het kleine plaatsje Niedergörsdorf. Zo'n 75 kilometer ten zuiden van die Hauptstadt in het district Teltow Fläming. Ik had er nooit van gehoord, tot een doopsgezinde zuster uit Berlijn mij vroeg om samen met haar spullen af te leveren bij goede bekenden. We zouden Mennoniten bezoeken in de buurt van Jüterbog, dat kende ik vast wel. De stad in de voormalige DDR had tenslotte een 1000-jarige geschiedenis wat onder andere drie Klosteranlagen had opgeleverd, waarvan het Franziskaner toch wel de bekendste was. Ik knikte flauwtjes 'ja' en snelde bij thuiskomst direct naar mijn Duitse atlas. Geen spoortje van herkenning. Er zat niets anders op dan mij te laten verrassen.

Verrassing

En een verrassing werd het! Op de lange landweg die door Niedergörsdorf voert, komen we langs voormalige Militäranlagen, waarvan sommige als reliëf lijken te worden bewaard. Aan de rechterkant van de weg rijden we langs Plattenbau, flats in de bekende Oostblokstyl, in monotone rijen naast elkaar geplaatst. Tussen de voornamelijk onbewoonde Plattenbau duikt ineens een opvallend geel gebouwtje met een kruis op. Bij nadere beschouwing blijkt het de Mennonitische Gemeinde te zijn waar wij naar op weg zijn. Of beter gezegd de Christliche Glaubensgemeinschaft Niedergörsdorf. Een Evangelisch-Mennonitische Freikirche.

In een ogenschijnlijk niemandsland is hier een gemeenschap ontstaan met een enorme draagkracht in de plaatselijke samenleving. Hoewel de gemeente nog geen 50 leden kent, zijn er bloeiende activiteiten voor kinderen en jeugdigen, voor ouderen en migranten. Er is veel Sozialarbeit en er is een Mennoheim! Nadat de spullen zijn uitgepakt praten we kort met Reinaldo en Eugenia

Dyck, het jonge Predigerpaar dat uit Paraguay kwam om de gemeente verder op te bouwen. Ik krijg een kaart voorgeschoteld met allerlei doopsgezinde verbanden. Zo is de gemeente in Niedergörsdorf ook op een of andere manier verbonden met de BN Niederlande. Dat blijken wij te zijn. Ik zeg dat ik het knap vind dat 'in the middle of nowhere een zo bloeiende, doopsgezinde gemeente is ontstaan'. Reinaldo verheugt zich over mijn woorden. Met een grote grijns: 'Jesus heeft ook de minste tijd doorgebracht in hoofdsteden'.

Zou het zo eenvoudig zijn?

Voor meer informatie:
www.kirche-alteslager.de



Ik wandel dus ik ben Tjitske Bongers

Zondag 19 september, ik wandelde naar de vermaning. Terwijl ik daar zo liep, realiseerde ik mij dat ik nog maar een week geleden was teruggekomen van mijn privé-bezoek aan Durham en aan Holy Island of Lindisfarne. Door die vele indrukken en ontmoetingen, in zowel Durham als op Holy Island, was ik nog steeds niet 'geland'. Ineens waren er die flarden van herinnering aan mijn afgelopen pelgrimsreis. In de grote wereldberoemde kathedraal van Durham, gebouwd tussen 1093 en 1280 besloot ik naar de Heilige Communie te gaan. Een Anglicaanse viering met een hoog gehalte aan rituelen die de mijne niet zijn. Het was een intiem samenzijn met een klein groepje mensen. Gedeelten van de tekst las ik niet mee, omdat ik mij er niet in kon vin-

Agenda

2011

8 januari	Mennokoor in Drachten
9 januari	Nieuwjaarsbijeenkomst Sneek
12-13 jan.	Winterconferentie dg WereldWerk, Fredeshiem
22 januari	AB-vergadering dg WereldWerk, Amersfoort
28-30 januari	Gemengde retraite 3, Fredeshiem
5 februari	Mennokoor Leeuwarden: Friese korendag
7-10 februari	gemengde retraite in Fredeshiem
8 februari	LFDZ studiedag, Assen
15 februari	LFDZ studiedag, Almelo
23 februari - 15 mei	Tentoonstelling 500 jaar Doopsgezinden bij Bijzondere Collecties UB te Amsterdam
26 februari	DHK-conferentie te Amsterdam
1 maart	LFDZ studiedag, Breda
5 maart	Mennokoor Beverwijk
5 maart	Landelijke jubileummanifestatie Amsterdam
(11)-12-13 maart	Winterconferentie dg Wereldwerk
12 maart	LFDZ studiedag, Haarlem
13 maart	Vriendenraad dg WereldWerk, Fredeshiem
14 maart	ANDPV voorjaarsvergadering
17 maart	FFDZ Ontmoetingsdagen: Balk
22 maart	FFDZ Ontmoetingsdagen: Buitenpost
25-27 maart	Vrouwenretraite 4, Fredeshiem
2 april	Mennokoor Apeldoorn
16 april	AB-vergadering dg WereldWerk, Amersfoort
6-7 mei	IMO-vergadering, Bonn
7 mei	Mennokoor Sneek
10 en 11 mei	Conferentie LFDZ, Mennorode Elspeet
14 mei	Opening exposities 'Doopsgezind. Mijn passie!' en 'Doperse diaspora' in Koepelkerk te Witmarsum.
14 mei t/m 10 sept.	Expositie 'Doopsgezind. Mijn passie!' in Protestantse Koepelkerk te Witmarsum
14 mei t/m 10 sept.	Expositie 'Doperse diaspora' in Vermaning van Witmarsum
19-22 mei	Conferentie Church and Peace, St-Marcellin (F)
11 juni	Mennokoor nog niet bekend
8-15 juli	Doperse Erfenistour vanuit Fredeshiem
3 september	Mennokoor Leiden
16-18 september	Jubileumweekend Mennorode
17/18/19 september	Mennokoor Mennorode feest-weekend broederschapsbreed
1 oktober	Mennokoor Makkum
15-16 okt.	Najaarsconferentie dg WereldWerk, DBH Schoorl
4-6 november	Vrouwenretraite 1 en 2, Fredeshiem
5 november	Mennokoor nog niet bekend
3 december	Mennokoor nog niet bekend.

let op: U kunt belangrijke data opgeven aan het bureau van de ADS, Singel 454, 1017 AW Amsterdam; tel.: 020-6230914 / fax: 020-6278919 / E-mail: info@ads.nl

Informatie alle jubileumactiviteiten: www.ads2011.doopsgezind.nl

Afkortingen verklaard: ADS: Algemene Doopsgezinde Sociëteit; LFDZ: Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen; VU: Vrije Universiteit, Amsterdam; FFDZ: Friese Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen; DZV: Doopsgezinde Zendingsvereniging; DHK: Doopsgezinde Historische Kring; FDS: Friese Doopsgezinde Sociëteit; GDB: Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk; IMO: Internationale Mennonitische Organisation (Europese samenwerking van dg. hulporganisaties); IFOR: International Fellowship of Reconciliation (wereldwijde interreligieuze verzoeningsbond); SDO: Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling.

den. De priester gaf mij de hostie en ik doopte die in de wijn. Wat hij precies tegen mij zei weet ik niet meer, maar ik kon slechts antwoorden op een manier die bij mij paste: 'Vrede en alle goeds'. Nieuwsgierig keek hij mij aan, zich afvragend wat ik had gezegd. Ik voelde dat er iets speciaals en bijzonders was op deze plek, maar ik had het eerst nog niet zo in de gaten. Ik bleek te zitten bij de graftombe van St. Cuthbert. Op deze plek en bij dit altaar kwamen al vanaf de middeleeuwen talrijke bezoekers en pelgrims vragen om de zegen en genezende krachten van de heiligen. Ineens dacht ik terug aan mijn eerste bezoek aan Holy Island. Het was eb, ik klauterde over de ste-

nen naar dat heel kleine eilandje voor de kust van Holy Island, St. Cuthbert's eiland. Midden op dat eilandje zag ik een heel groot kruis staan. Het bleek de plek te zijn waar diezelfde St. Cuthbert zich gedurende twee jaren had teruggetrokken als kluizenaar. Vanuit mijn doopsgezind zijn wandel ik verder in mijn leven, door het leven. Door het brengen van bezoeken aan plekken zoals kloosters, leefgemeenschappen en plaatsen van grote natuurlijke schoonheid, word ik medegeconfronteerd met wie ik ben, waar ik sta in het leven en welke richting ik uit wandel. Ik wandel dus ik ben.

Informatie over toekomstige groepsreizen zie: www.tjitskebongers.nl