
vooraf

Ik was drie jaar toen ik besloot vegetariër te worden. In een tijd waarin het menu vooral bestond uit aardappels, groenten en vlees, en op zaterdag een pan nasi met dat vreselijk onbestemde pulkjesvlees, voorwaar een manhaftige beslissing. Redelijke alternatieven waren niet voorhanden. Iemand die geen vlees at was een geitenwollen sok, zag er bleekjes uit en kon onmogelijk oud worden.

Nog lang hebben dierbaren om mij heen geanalyseerd hoe ik nou zo geworden was. De meest simpele verklaring werd gezocht in de kip die zonder kop over ons erf liep nadat mijn vader haar geslacht had voor consumptie. Jarenlang heb ik mij moeten verdedigen als ik weer eens aangaf vlees noch vis te eten. 'Waarom ben je vegetariër?' 'Wat een moedige beslissing.' 'Wat eet je dan zoal?' Dat waren de meest begripvolle reacties. In die tijd speelde de discussie over nature (aanleg) en nurture (opvoeding) nog niet. Wat dat betreft heb je het nu als homoseksueel makkelijker. Er zijn nog enkele evangelische en orthodox-reformatorische medemensen die geloven dat je dat 'wordt'. Maar 99% van de bevolking weet wel beter.

Vreemd dat ik als bijbel-vorsende puber niet heb gedacht aan de oerbron aller bronnen, namelijk de bijbel. Ja, daarin worden heel wat bokjes geslacht. Maar Adam en Eva, niet voor niets de eerste mensen op aarde, volgden een volledig plantaardig dieet. Adam en Eva waren geen vegetariër, geen veganist, maar fruitariër. 'Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op aarde; dat zal jullie voedsel zijn.' Bingo. Het staat er echt in Genesis 1 vers 29. Geen spoor van vlees, melk of gemanipuleerde groenten. Pas na de zondvloed (sic!) in Genesis 9 taalt de mens naar vlees.

Als de Babylonische koning Nebukadnessar aantrekkelijke jongemannen zonder lichamelijke gebreken voor zijn hofhouding zoekt, valt ook Daniël in de prijzen. Daniël wil zich aan de Joodse reinheidsvoorschriften houden en wijst het vorstelijke menu af. Hij geeft de kamerheer een wijs advies (Daniël 1 vers 12 en volgende): 'Neem de proef op de som en laat uw dienaren tien dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jongemannen die de koninklijke spijzen eten, en beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet.' U begrijpt het al, Daniël en zijn medevegetariërs zagen er veel beter uit...

Martin Maassen,
redacteur *Doopsgezind NL*
martin.maassen@doopsgezind.nl

Op de cover: Dri Soesanto, lid van de GKM Jakarta, een van de doopsgezinde broederschappen in Indonesië.

inhoud



De plaats van het bestaan 5
Interview met filosoof Coen Simon

Suikerfeest met lootjes 14
Constante uitwisseling tussen culturen

Bomen over bomen 16
Teije Bakker, boomverzorger van wortel tot kruin

Een druppel bloed wordt altijd doorgegeven 22
Column Jaap Gulmans

en verder...

uitgelicht	2	uit de kast	20
ingekomen	4	Nick Bouwman	
doopsgezinde kinderdoop?	8	kruiswoordraadsel	24
onwaarschijnlijke groei	10	doe mee & win	
grassroot-movement MasterPeace		wonderlijk (ont)wortelen	26
WereldWerk	12	column Wieteke van der Molen	
achterstallig onderwijs		kort	27
boeken & bladen	18	Menno's manco's	28