

# Gemeenten



V.l.n.r.: Horst Krüger, Helga Köppe en jeugdpastor Jens-Martin Krüger-Langhans

## Berliner Mennonitische Gemeinde: Doperse sfeer van hartelijkheid

Voor *Doopsgezind NL* bezoekt redacteur Martin Maassen de doopsgezinde gemeente van Berlijn. Hij zag veel overeenkomsten met de doperse zeden en gewoonten in Nederland, maar toch ook enkele bijzondere verschillen.

### Martin Maassen

Wie in Berlijn naar de doopsgezinde gemeente zoekt, komt op internet via de *Berliner Mennoniten Gemeinde* terecht in Lichterfelde. Een dorp dat in de 13de eeuw werd gesticht door Vlaamse inwijkelingen en later uitgroeide tot een lommerrijke, elegante wijk voor wel-

varende Berlijners. Lichterfelde is één van de dorpen waar uiteindelijk de stad Berlijn uit ontstaan is.

In de jaren '50 vestigde zich hier aan de Promenadenstrasse de doopsgezinde gemeente. Niet in een schuilkerkachtige vermaning, maar in een *Mennoheim* dat van de buitenkant lijkt op een kruising van een fors woonhuis en een herberg. Het bord in de tuin aan de voorkant doet je beseffen dat hier elke week *Gottesdiensten* gehouden worden. Daarnaast is

## Gedoopt met 14 jaar

In de tweede dienst die onze redacteur Martin Maassen bezocht in de *Mennonitische Gemeinde Berlin*, werden er drie nieuwe leden aangenomen die al eerder waren gedoopt. Eén van hen is Jonathan Hege (14 jaar) uit het Saksische Döbeln. Zijn zus Judith (16) ging hem twee jaar eerder al voor. Jonathan: 'Ik ben christelijk opgevoed en met 14 ben je voor de Duitse wet *religionsmündig*. Dan kan ik bewust kiezen voor mijn *Mennonitische Konfession*. Dat heb ik dus ook gedaan omdat ik er voor dat de doop een belangrijke stap in mijn leven met God en Jezus weerspiegelt. De doop is hét ankerpunt voor christenen. Hij drukt de verbondenheid met Christus uit.' Jonathan koos als dooptekst voor Openbaringen 22, vers 21: 'de genade van onze Heer Jezus zij met u allen.' Judith koos dus ook met haar veertiende voor de doop op belijdenis: 'Mijn doop is een teken dat ik met God leven wil. Dat

## AMSTERDAM Leerhuis rond Izaäk

Op de zaterdagen 25 september en 9 oktober 2010 zal drs. Afke Maas-Smilde het onderwerp 'aartsvader Izaäk' behandelen. Van de drie aartsvaders Abraham, Izaäk en Jakob lijkt Izaäk de minst vooraanstaande te zijn. Weinig hoofdstukken zijn aan hem gewijd in het bijbelboek Genesis en daarin lijkt hij meer passief dan actief aanwezig te zijn. De rabbijnen echter vinden dat Izaäk een heel eigen rol in het rijtje van de drie aartsvaders heeft en dat alle drie even waardevol zijn. Elk van de drie heeft een eigen verhouding tot de Eeuwige ontwikkeld. We gaan teksten lezen - met de rabbijnse uitleg - waarin Izaäk voorkomt. In dit Leerhuis wordt gewerkt met en vanuit de joodse traditie. Er wordt geluisterd, er wordt gepraat en er worden vragen gesteld. Men heeft respect voor de tekst, voor de joodse- en christelijke traditie en voor elkaar. Afke Maas-Smilde (doopsgezind predikante) heeft in het volwassenenonderwijs gewerkt als geschiedenislerares en is afgestudeerd in de theologie met specialisatie Judaïca.

**Tijden: vanaf 10.30 uur - 15.30 uur (koffie vanaf 10.00 uur).**

**Voor drinken wordt gezorgd; zelf brood meenemen.**

**Meer informatie en opgave: Greet Mus, tel. 020-6172351, g.mus@vdga.nl**

**Kosten: voor beide dagen € 32,50.**

er het kruis boven de toegangsdeur, volgens lekenprediker Horst Krüger gemaakt van hout van een kazerne. Symbolisch voor het omsmeden van zwaarden in ploegscharen.

De Mennonitische Gemeinde Berlin telt 130 dopelingen, waarvan ongeveer tweederde *Aussiedler. Geschwister* (broeders en zusters) die na de val van de muur veelal uit delen van de Sovjet Unie naar Berlijn kwamen. Zo word ik bij de tweede dienst die ik in het Mennoheim bezoek in het Plattdeutsch aangesproken door een mevrouw die oorspronkelijk uit Wladiwostok komt. Wij kunnen elkaar verstaan omdat dit dialect wel erg veel Nederlandstalige verbasteringen kent. In de kerkzaal wordt door enkelen overigens ook Russisch gesproken, al is de voertaal degelijk Duits. Aan de ene muur hangt de fundamentele tekst uit 1 Korintiërs 3, vers 11: 'want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen'. Aan de andere muur een portret van Menno Simons. Binnen hangt een doperse sfeer van hartelijkheid. Zowel voor als na de dienst (bij de Kaffee met Kuchen) zien mensen naar elkaar om. Naast een vrouwelijke predikante, Martina Basso, kent de gemeente ook vijf lekenpredikers, typisch doopsge-

zind dus. Wat minder doopsgezind is het feit dat Berlijn ook nog twee kleine, via internet en anderszins overigens onvindbare doopsgezindachtige gemeenten kent van een totaal andere snit. Eén *Mennonitische Brüder Gemeinde* en een Amishachtige gemeente. Kerkeeraadsvoorzitter Helga Köppe legt uit dat 'de Brüdergemeinde sterke trekken uit de opwekkingsbeweging kent. Die gemeente wordt ondersteund met veel geld uit Canada. De Amishachtige gemeente is vooral conservatief en piëtistisch. Die doopsgezinde gemeenten gaan anders met het geloof om dan wij. Wij huldigen het standpunt dat we ons hoofd gekregen hebben om te denken en niet alleen om lof te zingen. Maar daarmee bedienen we niet het totale spectrum van doopsgezinden. Mensen die bij ons alleen antwoorden zoeken moeten we wel eens ontmoedigen omdat er meer dan één antwoord is.'

## DEVENTER Gebroken kinderharten

Er is veel aandacht voor de armoede in de wereld. Het moderamen van de Raad van Kerken heeft zich achter het rapport 'Nederland armoedevrij' gesteld. Het doel is om in tien jaar tijd de armoede uit Nederland uit te bannen. In *de Penninckshoek* vertelt één van de leden van de Werkgroep Diaconaat van de do-re-gemeente het verhaal van een moeder en dochter, die allebei lijden aan een bijzondere ziekte. De moeder is arbeidsongeschikt, de dochter zit op het VWO en doet het daar goed. Door de beperkte financiële middelen kan ze niet meedoen aan activiteiten, zodra daarvoor een bijdrage wordt gevraagd. Het werkgroep lid ging op zoek naar de achtergronden. Zo kwam hij terecht bij de stichting Heppie. Hier staan 60.000 kinderen geregistreerd, die niet onbezorgd kunnen opgroeien door verschillende oorzaken, zoals ontwikkelingsstoornissen, mentale achterstand, verstoorde thuissituatie etc. De vrijwilligers van de Stichting bieden deze kinderen positieve aandacht, succesmomenten en een zorgeloze tijd om even te kunnen bijtanken. In Deventer hebben ze begrepen dat er nog veel geld en menskracht nodig is, ook voor de mensen om de hoek van de eigen straat.



Jonathan en Judith Hege

ik op Hem vertrouw en geloof dat hij altijd bij mij is en er voor mij is. Door mijn doop en belijdenis heb ik ook aan anderen laten zien dat ik mijn leven met God wil gaan. Daarnaast ben ik door de doop lid geworden van de Berlijnse *Mennonitengemeinde* (Döbeln is een kleine gemeente die tot de Berlijnse gemeente behoort-MM). De preek van onze predikante Martina Basso ging over de gemeente als *Heimat*. Als symbool daarvoor kregen we allemaal een sleutel van het Mennoheim.'

## MIDDELSTUM

### Expositie Haban-aardewerk

Expositie in de Doopsgezinde kerk te Middelstum van Haban-aardewerk uit Midden-Europa, vervaardigd door gevluchte wederdopers en Hutterse protestanten.

Het Haban-aardewerk heeft duidelijke verwantschap met de volkskunst op meubelen in Midden-Europa en met het traditionele vakmanschap uit latere tijden van de Amish en de mennonieten in de Verenigde Staten van Amerika en in Canada. De bordes in Middelstum zijn mooie handbeschilderde Hongaarse kopieën van originelen die zich bevinden in het museum voor toegepaste kunst in Boedapest. De geëxposeerde bordes zijn destijds door wijlen de heer Herman Boeije te Fraamklap meegebracht uit Hongarije.

**Informatie: tel. 0595-551763 of g.en.l.schilthuis@12move.nl**