

Lees bij de dag

Wie zoekt naar een vrijzinnig getinte bijbelse dagkalender komt bedrogen uit: die zijn er eenvoudigweg niet.

Lezen vrijzinnigen niet dagelijks in de bijbel? Zoeken zij hun heil wellicht bij ironie, poëzie of andere taalmelodieën? Hoe het ook zij, in het schrikkeljaar 2016 krijgen we zomaar een dag cadeau, welke kalender u ook koopt.

Poëzie

De *Poëziekalender* van uitgeverij Van Oorschot haalt, samen met de stichting Poetry International, de dagelijkse portie dichtvoer ook komend jaar uit 'de onuitputtelijke bron van de wereldpoëzie'. 'Dichters van Nobelprijzallure en aanstormend talent, scheppers van de light verse, hermetische grootheden, springlevende dichters en lang gestorven namen.' Op 29 februari een gedicht van Du Fu, een dichter uit de achttiende eeuw: 'Ik heb een dag over en weet niet wat te doen / de Heer gebod mij te gaan, de dagen / in arbeidzaamheid zijn me bekend en duren / zo lang niet.' Op eerste kerstdag dit keer een klassieker van Martinus Nijhoff: *De kerstboom*.

Taal

Voor 2016 verschijnt alweer de driewintigste scheurkalender van het Genootschap Onze Taal (uitgeverij Bekking & Blitz). De kalender bevat onder andere stijlfiguren, taaladviezen en taalpuzzels. Op 29 februari een stijlfiguur: 'In café De Pal in Den Bosch is de volgende tekst te lezen: 'Heren, leg de bril maar plat, de

dames zitten toch graag nat.' Welke drie stijlfiguren zijn hier te herkennen?*' Heel af en toe wordt de bijbel aangehaald. Bijvoorbeeld bij de uitleg van de term 'boek der boeken' (bijbel = biblia = boeken). De teksten zijn soms simpel, vaak leerzaam.

Traditioneel

Zoals elk jaar volgen de protestantse makers van de *Bijbelse Dagkalender* (uitgeverij Boekencentrum) het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Tekst, uitleg, een liedsuggestie en af en toe poëzie. Dit jaar veel uit Genesis, Numeri en Lucas. Maar op eerste kerstdag is er – hoe mooi! – het eerste gedeelte uit het Johannesevangelie: 'Jezus is het Woord van God dat vlees is geworden. Hij is God die mens is geworden.' Onvergefelijk is het verdwijnen van het tekstregister achterin de dagkalender. Waarom is deze service aan de lezer geschrapt?

Steviger

De bijbelse meditatie in *Dag in, Dag uit* (Ark Media/Leger des Heils) komen uit diverse kerkelijke richtingen, vooral uit de wat 'steviger' hoek – onder anderen Christelijk Gereformeerd, Leger des Heils en Baptisten. Bij 1 Johannes 4 klinkt het: 'God is ons vertrouwen waard, mensen die slappe aftreksels verkopen van de stoere belijdenis dat God in Jezus mens is geworden, zijn

tekst Martin Maassen

dat niet. Geleid door Gods Geest zul je waarheid van leugen kunnen onderscheiden.'

Kostelijk gezeur

Peter's Zeurkalender van Peter van Straaten (uitgeverij De Harmonie) biedt ook in 2016 weer tekeningen en teksten waarmee je glimlachend de dag inluist. Op 25 mei zegt een zielknijper – bakje tissues op tafel – tegen een stijf geklede vrouw met de armen stevig om het lijf: 'De meeste mensen kunnen geen nee zeggen, maar u zou moeten overwegen eens wat vaker ja te zeggen.' Op 6 juni zeggen twee heren in dik gestreepte pakken tegen elkaar: 'Regels, regels, regels. Het is godgeklagd. Zo word je toch gedwongen de boel te flessen.' <<

VRIJDAG 23 DECEMBER



* ZO...NU HET WELBEHAGEN NOG...
DAT IS' JOHAN APOLLING *

VAN OOR
SCHOT 2016
POEZIEKA
LENDER

